

Egense-Rantzausminde Lokalhistorie

Forårsvandring 20. maj 2019

Tankefuldgård

Udskiftningen begyndte i Danmark i 1781 – og sluttede på Stevns 1861. Egense begyndte i 1805 – i Skovsbo By startede det i 1781 med *Jens Povlsens* lod (ved siden af "Ullemanshuset" hvor *Mads Hansen* – kaldet Niels Ullemans - boede). Han var vejmand og som en anden Jens Vejmand, slog han sten til skærver og blev begravet med et trækors på Egense Kirkegård.

"Tankefuldgård" var oprindelig en fæstegård under Hvidkilde.

Gården fra Skovsbo flyttede til vejen ned mod Tankefuld Strand (senere Tankefuldvej) og blev kaldt "Tankefuldgård". 57 tønder land. Matr. 14a Skovsbo. Ejer *Niels Rasmussen* (født 1777) gift med *Anne Pedersdatter* (født 1778). En søn døde ganske ung og dette slog moderen helt ud, så hun ville sulte sig ihjel.

I 1835 var *Niels Rasmussen* til marked inde i Svendborg. Her kom han i samtale med en anden mand. Samtalen udviklede sig på særdeles underlig måde. De to mænd fandt først ud af, at de begge blev kaldt Smed. Manden *Niels* talte med hed *Morten Rasmussen* og i løbet af samtale fandt de ud af, at de var brødre! *Morten* boede i Hundstrup, var smed og havde 5 sønner. *Niels* fortalte om konens tungsind og hvad, der var sket.

Det endte med, at *Niels* og hans kone *Anne* blev inviteret til Hundstrup og her ville *Morten* og hans kone gerne tilbyde dem en af deres sønner. De valgte den 12-årige *Lars* og han flyttede ind på "Tankefuldgård" – og alle tre havde det godt med hinanden og levede sammen som en rigtig familie. *Lars Rasmussen* (1822-1891) var meget glad for at bo der. I huset kommer en tjenestepige *Maren Jensdatter* (født i Skårup – død 1906). *Lars* og *Maren* blev glade for hinanden, blev gift og fik 8 børn.

Mads Larsen (1865-1937) fik skøde på gården i 1892 og da bestod de 57 tønder land af agerjord, mose og skov. I staldene kun man høre og se 17 røde køer, 5 heste. Der var også får og svin plus høns. I 1902 opførtes en længe mod nord og i 1910 blev øst længen renoveret. Siden blev stuehuset grundmuret og renoveret. I 1915 brændte gården (måske påsat af en karl på gården) men genopbygget.

I 1940 flyttede *Lars* (født 1901) og *Julie Larsen* ind på ”Tankefuldgård”. De havde 3 børn - en hedder *Elise* og hun er med på turen (20/5-2019). I 1967 døde *Lars Larsen* og så stod *Julie* (55 år) alene men hun fortsatte landbrugsdriften. Hun var aktiv i menighedsrådet og var ret udadvendt. Hun var i bestyrelsen for svendborgafdelingen af Kvindernes Fredsliga. *Julie* boede på gården indtil få måneder før sin død, 93 år gammel. Hendes fulde navn var: *Julie Frederikke Skjønaa Larsen* – Skjønaa havde hun efter den gård, hun var født på. Skjønaa lå i Brænde Lydinge (ved Bernstorffsminde/Krarup (nordøst for Faaborg).

Navnet Tankefuld kommer fra skoven ved Fiskophuse – nævnt første gang 1785 på et udskiftningskort i Matrikelarkivet i Landsarkivet for Fyn.

Ravlsgaard – et tidligere navn for ”Tankefuldgaard” – måske da den lå i Skovsbo By.

Kilder:

”Slægtsbog for Tudvad”, udgivet i 1977 af Haakon Tudvad (1907-1994). Kopi findes i arkivet.

”Fonetiske optegnelser” af Kristen Møller (1897-1987), 1947.

Trap Danmark – flere udgaver.

Diverse arkivalier i Egense-Rantzausminde Lokalarkiv.

Samtaler med Elise Søndermark og Birte Rasmussen.