

## Rosenly



Ved købet af grunden til Mira Mare i 1868 havde Ove Sehestedt Juul forpligtet sig til at oprette aftægtskontrakt til den tidligere fæster, Niels Hansen. Denne forpligtelse fremgår af Skøde og Panteprotokollen. Sehestedt brugte Mira Mare som lystejeendom, og var der i kortere perioder. Der har ikke været brug for noget stort hushold med tjenestefolk. De er formentlig kommet med fra Ravnholt, når han var der. I folketællingerne ses der ikke at være tjenestefolk.

I Rosenly boede der i 1870 3 familier:

Niels Hansen (formodes at være den tidligere fæster), han er nu væver, samt hans kone Anne Margrethe.

Povl Kristian Nielsen, der var træskomand, og

Mads Jørgen Madsen, daglejer, hans kone, 3 børn og 1 plejedatter, samt en aftægtskone.

I 1880 var det samme fordeling. Niels Hansen og hans kone boede der stadig. Men daglejeren Madsen var skiftet ud med stenhugger Hans Madsen og hans kone Anne Kirstine.

J. G. Albinus købte Mira Mare i 1883, og som det kan læses i historien om Mira Mare, havde han ikke held til at få væverivirksomheden til at lønne sig. Hans bror, R. E. Albinus overtog Mira Mare i 1887 og ejede den indtil salget til Ingeborg Weber i 1892.

I 1890 boede der 2 familier i Rosenly, fisker Lars Rasmussen, hans kone og 4 børn, samt træskomand Povl Kristian Nielsen, hans kone og et plejebarn. Fæster Niels Hansen var blevet enkemand og var flyttet til et andet sogn. Tinglysningen om aftægtsaftalen blev annulleret, og i februar 1892 blev Rosenly annonceret til salg. I juni 1893 blev Rosenly overtaget af gæstgiver P. C. Rasmussen fra Svendborg. Det annonceres som en rummelig ejendom med have og lystskov og ca. 10 Skpr. Land.



I juli 1894 kunne man se annonceret i Svendborg Avis, at bager Petersen fra Gåsetorvet i Svendborg, startede brødsalg i Rosenly. Hvor længe dette brødsalg var der, kan vi ikke se nogen steder, men senere i 90erne begyndte der at blive afholdt møder i Rosenly.

Det var for en stor del missionsmøder, hvor prædikant Joachim Christensen fra Svendborg kom og prædikede. Christensen kom fra Methodistkirken, og i Egense sogn var der ret stor tilslutning til denne bevægelse. I Rantzausminde var det Marker Larsen, og Lars Christiansen, der stod som arrangører af møderne. Marker Larsen var husmand og fisker, og desuden var han havemand på Mira Mare i mange år. Han boede lige overfor Strandgården. Lars Christiansen var boelsmand på Egense Mark. De stod også sammen om Egense Totale Afholdsforening, og holdt søndagsskole i Rantzausminde, både i Rosenly og hjemme hos Marker. I flere år blev der holdt juletræsfest i søndagsskolen, men det foregik i forsamlingshuset.

I flere annoncer ses det, at arrangementerne foregår i "Glashuset" ved Rosenly. Der må have været et orangeri el. lign. Hvor det var muligt at holde møder. I dag er det så vidt vides ikke spor af dette. Også Egense Brugsforening, og Sygeplejeforeningen holdt deres møder her i nogle år.



Ingeborg Rantzaus ansatte boede i Rosenly. I 1901 boede herskabsgartner Kristen Hansen der med sin hustru. Men, de har jo boet til leje hos restauratør Rasmussen, der ejede Rosenly. Rasmussen boede så vidt vides ikke selv i Rantzausminde, men han har holdt øje med tingene, og i avisen i juli 1902 annoncerer han, at høns, hunde eller kreaturer, som træffes på min ejendom Rosenly, vil blive skudt.



Der har også været afholdt Pogeskole i Rosenly først i århundredet. Det ved vi fra Tage Juul Jensens erindringer, hvor han fortæller, at hans far, der boede på Egense Birkevej, gik i pogeskole i Rosenly. (En pogeskole var en privat skole, en slags børnehaveklasse/forskole for små drenge).

Ingeborg Weber har dog ønsker at samle det hele igen, så i august 1907 købte hun Rosenly tilbage til Mira Mare. Efter den tid ses der ikke annoncer for møder i Rosenly. Muligvis har søndagsskolen fortsat holdt til der. I 1910 var der en søndagsskolesal i Fiskop.

Herefter er ejendommen brugt til beboelse for personale på Mira Mare, men også udlejning til andre. Der var 3 lejligheder i huset.

Fra ca. 1955 og 6 år frem boede den unge familie Dam, Elsebeth og Mogens med deres nyfødte datter Karin i den ene ende af Rosenly. Karins mormor havde købmandsbutikken i Olinero, og var god bekendt med Lilly Willestrup.

I 1979 blev huset solgt til privat beboelse, og skoven blev i 1985 solgt til Svendborg kommune.



Laila Neumann, Egense-Rantzausminde Lokalhistorie

November 2020