

Egense-Rantzausminde Lokalhistorie

Forårsvandring 20. maj 2019

Restaurant Tankefuld

Lods Carl Carlsen, der boede i Skovsbostrand, købte i 1917 en grund på den adresse, der i dag hedder Rantzausmindevej 35. Og omkring 1920 blev huset opført. – Det er blevet kaldt Lodshuset på fotos, bl.a. fra Svendborg Byarkiv, og det var da også her lodsens varetog sit lodseri fra i de første år. Samtidig havde hans kone startet et lille traktørsted i ejendommen. Da de flyttede op til Rantzausmindevej, blev restauranten forpagtet ud, men familien Carlsen beholdt bygningen, og stedet er fortsat i familiens eje.

I 1930 og 1940 kan man læse i folketællingerne, at det er en restauratrice Olga Rasmussen, der bor på stedet. Senere har Aage Henningsen, der var en søn af bådebygger Henning Henningsen, og Aages kone, haft drevet restauranten.

Aage Henningsen byggede senere huset på Rantzausmindevej nr. 80 hvor han havde minkfarm og frugtplantage. Også angorakaniner havde Henningsen. Grunden gik op bagved. Det, der i dag er en del af Erikkevej.

En kendt forpagter var Jytte, der blev kaldt Jytte Tankefuld. Ifølge Svendborg Historie var hun der fra 1962 til 1974. Efter hende kom Hans Pedersen, der havde et værtshus i Ørkildsgade også. Han ophørte omkring 1980.

Restaurant Tankefuld har været et utroligt populært sted. Der er holdt utallige bryllupper, konfirmationer og andre familiefester. Og når vi har snakket med ældre folk her fra området om Tankefuld, kan de altid fortælle om en eller anden begivenhed i deres familie, der er blevet fejret der.

Således fortalte Niels Henriksen, at da hans forældre blev gift, cyklede de ind til Svendborg og blev borgerligt viet. På hjemvejen kørte de ned til Tankefuld og fik en tår kaffe. – Det var en af de mere beskedne.

Fra Sømandsforeningens protokoller ved vi, at det lå helt fast, at sommerfesten hvert år blev afholdt i Tankefuld. – Det foregik på den måde, at det startede med generalforsamling, hvor det jo kun var mændene, der var med. Derefter kom konerne med de medbragte madkurve, og da de var spist, gik dansen til den lyse morgen. – Det har ikke været sjovt at være restauratør, når folk selv kom med maden, men det var åbenbart sådan man gjorde det.

Der var også lørdagsballer, og de var berømt vidt omkring. Min egen far var i 1940 møllerkarl på Bukkehavn Mølle på Tåsinge. Det er lige overfor her, ved flyvepladsen. Han fortalte, at de roede i en jolle over til Tankefuld og gik til bal.

Og fra en anden har jeg hørt, at to unge piger cyklede fra Knudsbølle på Tåsinge, ud til Tankefuld for at komme til bal lørdag aften. Og så var det med at nå hjem igen før den sidste færge.

Men der er sikkert mange af jer her, der kan fortælle meget mere om Tankefuld.

Omkring 1980, da den sidste restauratør forlod stedet, kom der ikke nogen ny. Det var gamle bygninger, og selv om det var meget charmerende med glasverandaen, var der hundekoldt. Huset var isoleret med gamle aviser og i det hele taget i dårlig stand. Der var begyndt at komme levnedsmiddelkontrol osv., og køkkenforholdene levede ikke op til de nutidige krav.

Huset stod tomt i et par år og forfaldt mere og mere, og var også udsat for hærværk. I 1982 blev det så revet ned, og familien Carlsen opførte et beboelseshus på grunden.

Inde i skovbrynet, i selve Tankefuldskoven, ved den vej der går fra Rantzausmindevej ned til nr. 35, lå der et lille hus. I dette hus boede der en skrædder, Charles Nielsen. – Han rev huset ned, og købte en parcel af de to brødre, Jens og Viggo Degn Nielsen, der boede i det gamle hus på hjørnet af Rantzausmindevej og vejen ned til Tankefuld. (dem vender vi tilbage til).

Her byggede Charles Nielsen et hus, og genbrugte en del af materialerne fra huset i skoven. Det blev til Rantzausmindevej 41. Det er opført i 1939 og i folkemunde blev det kaldt "Skrædderhuset".

I Bogen om Egense, står der, at huset blev genopført i Den fynske Landsby. Det er desværre ikke rigtigt. Jeg har været i kontakt med Den fynske Landsby, og de kender ikke noget til dette hus.

Rantzausmindevej 37 Hjørnet af Rantzausmindevej og vejen ned til Tankefuld.

Her lå der et gammelt bindingsværkshus med stråtag.

Formentlig et udflyttet husmandssted fra Skovsbo. – Vi ved, at der til dette hus hører et lod i Skovsbo Mose, ligesom der gør til flere andre af de gamle huse her på Rantzausmindevej.

De seneste beboere i huset var de to brødre, Jens og Viggo Degn Nielsen. De havde arvet huset efter deres forældre, hvor faderen var husmand og fisker.

Jens Degn Nielsen boede i den ene ende af huset. Han var tækkemand. Han var ugift.

I den anden ende af huset boede Viggo. Han var fisker. Viggo var gift med Hansigne, der aldrig blev kaldt andet end Signe. De havde en søn. Ingen af dem lever længere.

Vi har i arkivet været så heldige at få en del materiale ind fra denne familie, herunder foto album og fine billeder. – De er desværre ikke blevet registreret og beskrevet endnu, men sidste vinter havde vi besøg af Edith og Agnethe, to friske damer fra Rantzausminde, begge 90 år, og de kunne hjælpe os med at sætte navne på flere af billederne.

Hansigne, eller Signe Wolff, som hun altid blev kaldt, (Wolff var hendes fødenavn), var opvokset i Horse Skov på Tåsinge lige på den anden side af Svendborgsund. – Hun havde taget turen over sundet til en familie på Egense Birkevej, hvor hun var ung pige i huset. Så har hun mødt Viggo, og kom til at bo med ham ved
Tankefuld.